

20180929-Taygeta-#3 Buitenaards bericht van Taygeta Pleiades Prime Richtlijn

Swaruu: We hebben het te vaak gebroken om zelfs maar te tellen!

Gosia: En bent u daarvoor veroordeeld door degene die belast is met het toezicht op de Wet?

Swaruu: Het organisme dat belast is met het toezicht op deze wet is de Federatie in haar hoofdkwartier. Op dezelfde manier doet de Raad van Orion dat ook op hun niveau vanuit hun hoofdkwartier.

Gosia: Houden zij zich aan dezelfde Wet? Of hun eigen wet?

Swaruu: Dat klopt, beide partijen houden zich eraan.

Gosia: Oké... in het document staat ook: Het is niet toegestaan contact te maken of zich te bemoeien met "mindere rassen" tenzij ze bedreigd worden door een externe bron. We hebben de externe bedreiging. De Reptielen. Toch?

Dat klopt.

Gosia: Dus waarom kunnen we dan niet nog meer bemoeid worden? Ik bedoel... op een meer directe manier. Helpen om de Matrix hier beneden directer uit te kennen. Ik vraag het maar.

Swaruu: We bemoeien ons er wel mee, en veel ook! En elke dag! Zelfs nu hier bij jou is dit een soort verstoring. Er zijn ook schepen die actief in jullie luchtruim patrouilleren. Het probleem hier is dat de mensen ze niet zien en zelfs als we hier in kracht zijn, kunnen we het niet allemaal oplossen... maar de Matrix komt heel snel naar beneden. Dingen moeten niet voor niets stap voor stap gedaan worden. Kosmologisch gezien stort het met een ongekennde snelheid naar beneden, maar ik begrijp dat het er van onderaf misschien anders en traag uitziet. Dingen moeten eerst gebeuren. Jij bent misschien klaar voor een "hemelvaart", zelfs te laat, maar anderen zijn dat niet.

Gosia: Ja, ik heb inderdaad het gevoel dat veel gebeurtenissen achter onze rug om gebeuren... zoals het verbieden van de massamoorden in 2012.

Swaruu: En WO3 wel een half dozijn keer sindsdien. We bemoeien ons ook met de massamoorden, zo veel als we kunnen en overal. Veel gebeurtenissen hebben "bijna" plaatsgevonden. En andere werden afgezwakt. We hebben ontelbare keren raketten uit de lucht geschoten. Ze hebben hun doel nooit bereikt.

Gosia: Waar waren de raketten op gericht?

Swaruu: Verschillende doelen, bevolkte gebieden. Om oorlogen te beginnen. De meest recente was het tegenhouden van een raket die op weg was naar Hawaï, vorige maand nog. Het was de bedoeling om een oorlog met Noord-Korea te

beginnen.

Gosia: Door wie werd hij gestuurd?

Swaruu: Door een Amerikaanse onderzeeër onder controle van de Reptilian Cabal. Maar het is een feit dat we het gros van de mensen op Aarde niet kunnen laten denken dat we het allemaal gedaan hebben, anders worden we weer als redders gezien. Deze strijd moet gewonnen worden door de mensen van de Aarde. En er spelen hier ook esoterische problemen, want er zijn collectieven of groepen mensen die samen incarneren en samen uittreden en het is hun spel om iets te ervaren dat als negatief wordt gezien.

We kunnen ons er dus vaak niet mee bemoeien. Het probleem is te begrijpen en in te schatten wanneer we ons er wel en wanneer we ons er niet mee moeten bemoeien! Dat is nooit een gemakkelijke taak. Soms is het heel duidelijk, maar andere keren is het een grote discussie, en vaak hebben we een tijdsdruk tegen ons, zodat we beslissingen in een fractie van een seconde moeten nemen. Vooral de bemanningen van de gevechtsvliegtuigen moeten beslissen of ze de raket vernietigen of niet.

Gosia! Oké... en bedankt voor alles wat je doet. Ik denk dat de meeste mensen hier zich niet bewust zijn van alles... en ze maken veel leed mee op verschillende niveaus, en ze zouden graag uw meer open betrokkenheid zien. Er is hier veel wreedheid en pijn.

Swaruu: De meeste mensen die daar lijden zijn niet echt, ze zijn een programma om een emotionele reactie op te wekken bij de echte mensen. <-----

Gosia: Wow, dat is een sterke verklaring. Ik wil zo graag eens ingaan op het onderwerp van niet-echte mensen.

Swaruu: Echte mensen lijden wel, maar zij gaan daar naar binnen met een script en dat wordt door hen gecontroleerd voordat zij daar naar binnen gaan, en het stelt duidelijke grenzen aan het lijden. Ieder heeft zijn script zorgvuldig en om persoonlijke redenen ontworpen. En het ligt vast, tenzij je besluit om uit de "automatische levensmodus" te gaan waar de meesten in zitten en controle neemt over alles wat je daar wilt ervaren. Het script springen naar de "handmatige modus"

Gosia: Waarom zouden ze iets wreeds en afschuwelijks willen meemaken? Waarom zou een ziel dat willen meemaken?

Swaruu: Omdat je vanaf de andere kant de dingen toch anders ziet, en het hangt ook af van het gezichtspunt van de rassen die incarneren. Het kan voor jou of voor ons vanuit ons gezichtspunt een afschuwelijke ervaring zijn, maar vanuit het gezichtspunt van anderen juist een gewilde ervaring. Het is moeilijk te aanvaarden, maar het is de waarheid. Sommige zielen komen binnen met zo'n plan. En eigenlijk zijn wij tegen deze plannen omdat ze het probleem in stand helpen houden, en veel, ze beschadigen ook anderen op hun manier! Maar dit staat boven ons en onze

jurisdictie.

Gosia: Maar pijn is pijn, vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, nietwaar?

Swaruu: Ik ben bang van niet. Het is pijn terwijl je in 3D bent, het is een ervaring van een andere kant, een gewilde ervaring. Pijn en afschuwelijke ervaring is slechts een subjectief gezichtspunt waar we het over eens zijn.

Gosia: Ja, maar je voelt het wel. De ervaring is echt.

Swaruu: Ja, de ervaring is echt omdat jij echt bent.

Gosia: Hmm... Oké. En de laatste vraag, of opmerking over de Eerste Richtlijn. Het vermeldt ook niet-inmenging met het mindere evoluerende ras. Maar toen de 3D werd geplaatst... en we zullen dat in de volgende hoofdstukken uitleggen, waren we geen minder ras. Wij waren jullie, en Lyrianen. Dus, wij zijn niet het mindere ras. De 3D werd kunstmatig geplaatst... dus we zijn niet in de natuurlijke evoluerende samenleving. Daarom is uw zogenaamde inmenging gerechtvaardigd!

Swaruu: Juist! En dat is ook waarom we ons ermee bemoeien. Omdat jullie een kunstmatig "minder" ras zijn. Daar geplaatst door anderen. Maar vanuit een hoger gezichtspunt is het ook een keuze, want vanuit de hogere rijken was iedereen het erover eens om te ervaren wat ze nu meemaken! Er zijn hier uiteindelijk geen slachtoffers... Het is een geestverruimer.