

20190412-Taygeta-#17-Taygetean-Pleiadische-beschaving-deel-3-Pleiadische-dieren

Taygeteaanse Pleiadische Beschaving (Deel 3) - Pleiadische Dieren

Gosia: Hallo Swaruu, hoe gaat het met je? Laten we het vandaag over huisdieren hebben! En dieren in het algemeen. Wat voor soort dieren hebben jullie als huisdieren in jullie samenleving?

Swaruu: Goedenavond, Gosia. Met mij gaat het goed, dank u. Om uw vraag te beantwoorden, zoals te verwachten is, worden veel dieren als huisdier gebruikt. Er zijn 3 primaire huisdieren in Taygeta. Katten (precies dezelfde die jullie hebben), Fretten (Niet dezelfde, alleen vergelijkbaar) en Mogh yay (Die hebben jullie niet).

Gosia: Kun je een Mogh yay beschrijven alsjeblieft?

Swaruu: Hij is zo groot als een huiskat, 4 poten met klauwen om in bomen te klimmen. Hij is helemaal bedekt met kleurrijke veren. Zeer korte en dichte groene veren als vacht en langere veren in de ellebogen en knieën (achter) en lange kleurrijke veren op de staart waardoor hij enorm lijkt, en op het hoofd.

Hij heeft geen snavel, alleen harde lippen die op een snavel lijken, en scherpe tanden in 2 rijen binnenin. Het is een vogel, geboren uit een ei. Het is een klimmer die in bomen leeft en zijn voornaamste voedsel is fruit, maar het gaat ook voor noten en het is bekend dat het ook achter vissen aangaat in ondiepe krekens. Het mannetje is iets groter dan het vrouwtje en heeft de kleurrijkste veren.

Gosia: Maar heb je een vriendschappelijke relatie met ze, een intieme, zoals hier mensen met honden?

Swaruu: Hij leeft graag in de buurt van mensen, en hij houdt van knuffelen zoals een kat. Het is heel gewoon om ze om je nek te hebben als een levende gevederde sjaal. Ze zijn heel intiem met mensen, ook heel schoon als ze gedomesticeerd zijn. Je kunt met ze wandelen zoals met een hond, maar hun poten zijn kort zodat ze na een tijdje moe worden en je ze terug naar huis moet dragen.

Ze kunnen erg luidruchtig zijn, vooral in het wild en ze vormen grote gemeenschappen van hen op de bomen en ze schreeuwen naar elkaar bij zonsopgang en zonsopgang. Ze hebben de neiging om je fruitmand aan te vallen, idus je kunt geen fruit en groenten bij de hand hebben als je een Mog yay in de buurt hebt. Ze kunnen invasief zijn voor gewassen, en leven vooral in Temmer, omdat het tropische vogels zijn. Ze kunnen redelijk goed overweg met katten en fretten, zolang die niet in de buurt van hun jongen komen.

Gosia: Supernieuwsgierig maar laat me je iets vertellen over honden. Ze zijn de beste menselijke metgezellen hier! Ze leven heel dicht bij je, ze knuffelen, ze kijken naar je als mensen, ze voelen je verdriet en komen je troosten, ze gaan met je mee op buitenavonturen, ze zijn zo trouw en aanhankelijk. Heel liefdevol! Waarom hebben wij ze hier wel en jullie niet?

Ik kan me echt niet voorstellen zonder te leven! Waarom kunnen ze niet van hier naar jullie planeten worden geïmporteerd?

Swaruu: Honden zijn een menselijke creatie, het fokken en onderling kweken van wilde K-negen soorten. Ze komen als zodanig alleen op Aarde voor. Ze kunnen niet worden geïmporteerd omdat honden invasief zijn en gevaarlijk voor inheemse soorten.

Gosia: Maar als we de gedomesticeerde soort importeren?

Swaruu: Eén hond vrij in het wild kan vele inheemse diersoorten uitroeien, alleen maar omdat ze vroeger geen kennis over honden hadden en zich niet konden verdedigen. Het is te gevaarlijk voor de inheemse dieren.

Gosia: Ik MOET honden hebben. Als ik daar ooit heen zou gaan, zou ik dan bijvoorbeeld Crockett mee kunnen nemen? Laat me je een foto sturen. Hij zou binnen bij me zijn. En altijd aan de lijn!

Swaruu: Ja, hij is schattig! :)

Gosia: Hij is net een levend speeltje! MAGISCH schepsel! Dus... kunnen ze worden geïmporteerd? Als ze aan de lijn worden gehouden?

Swaruu: Ik denk het wel. Het zou moeten worden gecontroleerd bij het equivalent van de douane.

Gosia: Geweldig! Ok... de volgende vraag die ik zou hebben is: hebben jullie allemaal dezelfde soort dieren op alle Pleiaden? En op andere planeten?

Swaruu: Nee. Temmer is erg tropisch en zit vol met vogels. Erra is voornamelijk bos en bergen, dus we hebben veel boswezens. Procyon is een jungleplaneet, en verreweg de meest vijandige van de vier. Als je 's nachts alleen in de jungle bent... overleeft niemand het.

Zelfs de zwaartekracht is er zwaarder met 1.2G. En dan Dakote, de verste van de vier planeten. Voornamelijk ijs en toendra. Veel zwaar harige wezens daar zoals wollig uitziende koe achtige wezens en mammoets. Procyon (Nee, Proceon de ster) is een zeer vijandige planeet, maar toch noemen veel TP het hun thuis. Khila komt daar vandaan.

Gosia: Dus, in principe en over het algemeen hebben jullie dezelfde soort dieren en planten als hier... op een paar uitzonderingen na zoals honden en mogyays? Al het andere is hetzelfde... jullie hebben olifanten, slangen, panters, etc?

Swaruu: Veel van jullie dieren hebben wij ook. Konijnen, grote en kleine katten, panters, leeuwen, tijgers, luipaarden, enzovoort. We hebben weinig reptielen maar degene die we hebben zijn dodelijk. En veel wezens en dieren die jullie op aarde niet hebben, de meeste hebben jullie niet. Vliegende hagedissen die gloeien in het

donker, varkenachtige wezens met haar maar de grootte van een koe. Zoals 100 keer meer soorten vogels, vogels overal.

Gosia: En nog andere dieren behalve de hond die wij hebben en jullie niet?

Swaruu: Paarden, die hebben wij niet. Jullie hebben er veel die wij niet hebben.

Gosia: Hebben jullie geen paarden? RIJDEN jullie op een van jullie dieren? Hier rijden we op kamelen, olifanten en paarden!

Swaruu: Geen paarden, alleen een wilde soortgenoot, maar die is een stuk kleiner. En nee, we berijden geen dieren. Dromedarissen hebben we wel in Temmer.

Gosia: Wat zijn dromedarissen?

Swaruu: Kamelen met twee bulten. We hebben geen neushoorns, krokodillen of giraffen. Veel plaatsen, veel planeten hebben dezelfde soort, andere niet. In Temmer hebben we veel walvisachtigen, walvis en dolfijn.

Gosia: Jullie hebben geen neushoorns, krokodillen of giraffen? Dus al deze dieren hebben zich hier ontwikkeld? Hoe hebben ze zich ontwikkeld? Genetische programma's?

Swaruu: Ze ontwikkelen zich niet, ze worden op de planeten gezaaid.

Gosia: Hoe zijn ze uitgezaaid als jullie ze niet hebben? Bedoel je nog steeds van andere planeten? En vóór de 3D-matrix en zo?

Swaruu: Het gaat rond en rond, geen duidelijk begin op alle planeten. Ja, voor en na de 3D Matrix. Het gaat nu nog steeds door. Het zaaien.

Gosia: Ok, en zijn alle rassen veganistisch?

Swaruu: Nee, velen zijn carnivoor. Maar de meeste wrijving tussen soorten gebeurt in Procyon. Bijvoorbeeld tussen de katten en de Gunabuls (zie het als een doomsday boos beerachtig wezen). Erra en Temmer zijn erg vreedzame planeten, zelfs met, of onder, hun wilde dieren.

Gosia: Ah ok. Maar ik bedoelde, zijn alle ET-rassen veganistisch?

Swaruu: Je bedoelt de interstellaire geavanceerde rassen, niet de "dieren". Dan ja, ze zijn allemaal veganistisch. Alleen de regressieve rassen zijn carnivoor. Je kunt gewoon geen geavanceerd ras zijn en vleesetend.

Gosia: We hebben het hier al eens gehad over snel oud worden... als een deel van de gemanifesteerde realiteit na de mentale controle. Na de 3D-hack. Dus hoe zit het met dieren? Waarom worden zij oud? Zij werden niet Mind Controlled.

Swaruu: Voornamelijk omdat zij ook mensen zijn. Zij hebben ook met dezelfde problemen te maken. Maar bij hen gaat het niet zozeer om het Mind Control-gedeelte, maar meer om de oorspronkelijke instelling van elke soort. Schildpadden en bomen kunnen daar bijvoorbeeld heel lang leven.

Maar katten en honden niet zo. Een incarnatie van een mens is voor mij zoals een honden levensduur voor jou zou zijn. Een 10% van uw leven. Maar voor hen een hele incarnatie. Ook tijd is niet hetzelfde voor hen, dus 10-15 jaar voor een hond wordt door de hond gezien als een volledige en lange incarnatie. Maar vanuit uw perspectief is het kort en oneerlijk.

Gosia: En waarom jagen sommige diersoorten op andere diersoorten? Het maakt me zo verdrietig. Om de leeuw achter een arm hert aan te zien gaan. Waarom is het zo ontworpen? En gebeurt het ook in jullie werelden?

Swaruu: Het is een lagere bewustzijnstoestand, onderdeel van de progressie naar eenheid. Dieren in die staat beginnen pas met het ontwikkelen van de EGO. Het concept van wat en wie ze zijn, dus ontwikkelen ze het idee van een ik tegen een jij met het concept van elkaar opeten als in leven van de levenskracht van de ander als in iets anders dan zichzelf. Het is pas in het hogere deel van 3D waar het concept van andere mensen die respect nodig hebben en het concept dat zij ook jij zijn begint te ontwikkelen.

Gosia: Maar hun lichamen zijn toch gebouwd om vlees te eten? Ik bedoel, zou de leeuw kunnen overleven op planten?

Swaruu: Nee, dat kan de leeuw niet. Het is een deel van hun ervaring.

Gosia: Zelfs in jouw wereld? Jagen ze op elkaar?

Swaruu: Dat is het concept van het hebben van een 2d instinct bewustzijn dat in principe maar op 3 manieren denkt: 1. Kan ik dat eten? 2. Eet dat mij op? 3. Kan ik daarmee paren?

En ja, zelfs in 5D. Maar dan nog... wezens zoals katten die vooruitgaan in bewustzijn hebben manieren gevonden om geen andere mensen op te eten. Dus, Urmah en Alpha Dracos zijn Veganistisch. Ze behouden nog steeds hun scherpe tanden.

Gosia: Waarom manifesteerde de Bron de orde der dingen op deze manier? Dat kan ik niet waarderen. Het hert wordt verslonden door de leeuw. Angst en pijn moeten voelen. Ik ben het niet eens met dit ontwerp.

Swaruu: Het maakt deel uit van de vooruitgang van het bewustzijn. Je vindt het niet leuk omdat je het begrijpt. Zonder dat zou je niet eens het concept hebben om het niet leuk te vinden. Je bent het er niet mee eens omdat je dat concept al bent ontstegen.

Gosia: Maar het was nooit nodig om tot zo'n lage graad af te dalen. Alleen zodat we later kunnen opstijgen en een contrast hebben. Er klopt iets niet in dit alles, vind ik.

Swaruu: Je hebt een duidelijke weerstand tegen deze staat van zijn van de dieren. Maar het is gewoon zo. Je bent het er niet mee eens omdat de weerstand veroorzaakt tegen wat je denkt dat het zou moeten zijn, maar het is gewoon zo en het maakt deel uit van het universum en van geïncarneerd zijn. Oordeel niet, kijk gewoon.

Gosia: Het is moeilijk. Omdat ik meeleef met het gevoel van pijn, en angst... dat het dier moet ervaren. Het maakt me verdrietig. Omdat ik het nut er niet van inzie dat het zich in de eerste plaats vanuit de Bron heeft gemanifesteerd.

Swaruu: Ik begrijp hoe je je voelt.

Gosia: Ik begrijp ook wat je zegt. Maar soms is het moeilijk om iets niet te voelen. En gewoon te observeren. Een andere metafysische vraag die ik had met betrekking tot de dieren en het lijden. Je weet hoe we spraken over het onderwerp van lijden, menselijk lijden, en hoe we het manifesteren etc. Waarom lijden dieren en trekken ze negatieve ervaringen naar zich toe? Trekt hun bewustzijn dat ook aan? Ik bedoel de ECHTE.

Swaruu: Zij gaan ook de lichamelijkheid in met het idee dat zij daar op de een of andere manier van zullen profiteren. Zij zijn ook een stap in de evolutie van het bewustzijn als geheel, van de meest basale voorbeelden helemaal tot aan de lichtwezens.

Als het Universum allesomvattend is, dan moet het dat ook omvatten. Het kan geen geheel zijn zonder de noodzakelijke tussenstappen. Alles is nu, en alleen bewustzijn zal het nu animeren om er als een tijdslijn uit te zien. Hetzelfde hier. Alles wat dieren ervaren komt samen in je huidige perceptie van wat dingen zouden moeten zijn.

Gosia: Diepzinnige uitspraken. Ik zou er meer over moeten nadenken. Maar denk je niet dat de Bron zichzelf geen leed hoeft toe te werpen om voor zichzelf te verifiëren dat hij heel is? Dat is het al. Heelheid.

Swaruu: Heelheid omvat alles. Je bent het niet eens met dit lijden, maar het is slechts een deel van heelheid. En nogmaals, het gebeurt door samenvallende frequenties. En denkend vanuit hogere dimensies, is het totaal onnodig.

Gosia: Hmm... ok. Maar ik wil nog steeds begrijpen: werkt het dierlijk bewustzijn ook met de wet van aantrekking? Je zei dat het nu gebeurt door samenvallende frequenties.

Swaruu: Ja, dat doet het. Alles werkt met de wet van aantrekking in dit universum.

Gosia: Bedoel je dat als het dier lijdt, er daar bijpassende frequenties waren?

Swaruu: Ja, de beste informatie die wij, of iemand anders, heeft, zegt precies dat. Het is dualiteit op zijn hoogst. Kat versus muis. Tijger tegen Eland.

Gosia: Verschrikkelijk. De mens tegen ALLES.

Swaruu: Ja, dat is het. Maar dat is slechts onze interpretatie vanuit ons gezichtspunt. Het Universum kent geen goed en kwaad, het is gewoon zo. Het universum laat het oordeel komen van het individuele bewustzijn. Onenigheid komt voort uit tegenstrijdige belangen.

Gosia: Maar de Bron, als hij het zo ontwierp, KON WETEN dat wij het zo zouden interpreteren.... Aangezien hij ons, zelf, doordrenkte met de empathie. Dus het was nogal een wreed ontwerp: Ik zal hen/mijzelf eerst het gevoel van mededogen en onvermogen om pijn te verdragen geven... dan zal ik hen pijnlijke situaties geven, voor henzelf of degenen die ze liefhebben... en zij zullen het MOETEN interpreteren.

Het KON WETEN dat we het zo zouden interpreteren. Dus de Bron is sado maso met zichzelf via ons. Door onze eigen interpretatie van haar eigen creaties. Het KON WETEN dat we het zo zouden interpreteren. Het heeft de interpretatie zelf berekend. De interpretatie is zelf uitgelokt door het Universum.

Swaruu: Maar je interpreteerde het op die manier omdat je het al ervaren hebt. Dus dit is een andere aanwijzing dat je meer dan klaar bent, "overkookt", om te leven of terug te gaan naar hogere rijken van bestaan.

Gosia: Maar anderen zullen hier blijven. Ik begrijp echter wel wat u zegt. Ik begrijp twee uitersten en alle tegenstellingen.

Swaruu: Je moet beseffen dat er geen anderen zijn. Alleen jij. Waar je naar kijkt tussen de tijger en de eland is slechts je verleden, dat allemaal tegelijkertijd plaatsvindt.

Gosia: Nou dan zou ik het allemaal graag willen oplossen. Het laten verdwijnen. Het laten HERVINNEREN. Sommige dingen die ik heb geschapen, heb ik niet meer nodig.

Swaruu: Zolang je het in je geest hebt, ben je het allemaal aan het manifesteren. En de reden dat je het niet wilt, is omdat het bestaat.

Gosia: Hoe zet ik het dan uit?

Swaruu: Als je het niet wilt, je ertegen verzet als iets anders dan jij, dan zou dat betekenen dat je die pijn en die pijn niet hebt geïntegreerd als ook een deel van jou.

Gosia: En als ik het wel als mijzelf integreer, zal het dan verdwijnen? En hoe moet ik er praktisch, vanaf hier, aan werken om het te integreren?

Swaruu: Het zal niet verdwijnen. Maar je zult het beter accepteren.

Gosia: Als het geen invloed heeft op zijn verdwijning, wat heeft het dan voor zin? Je kunt er beter tegen vechten, haha: Grapje. Nou ja, half grapje. Vechten en niet vechten. Zoals jullie TP's.

Swaruu: Hoe integreer je het? Lang proces denk ik. Schaduwwerk, natuurlijk. En je er niet langer tegen verzetten. Als je gaat werken aan eenheid en integratie van alles als deel van jou, zal het vervagen.

Richt je daar niet alleen op anders krijg je er meer van. En je begrijpt dat je het altijd oneens zult zijn met dat lijden (dat doe ik ook). En weet je, ik praat hier "wijs"... maar dierenleed en zo, daar gaat mijn bloed ook van koken. Ik ben erg close met veel dieren. Ik ben ook ontvankelijk en telepathisch met velen. Ik voel ze zoals ik ze word.

Gosia: Oh! Ik ben opgelucht dat je ook niet wilt dat ze lijden. Ik dacht dat ik er geestelijk nog niet aan toe was.

Swaruu: Ik denk niet dat je deze kwestie ooit als niet belangrijk kunt zien. Begrijp het ja, overstijg het, in theorie, maar je kunt het niet helpen dat je oordeelt, dus veroordeel jezelf niet omdat je oordeelt.

Gosia: Voor een moment deed ik dat! Dank je, Swaruu. Ik voel me nu beter over oordelen. Laten we eindigen voor vandaag, want het is bijna tijd om te gaan. Laten we de volgende keer verder gaan!

Swaruu: Ok Gosia, het was een genoegen met je te praten en dank je voor je tijd. Tot de volgende keer!