

20191214-Taygeta-#29-NL-Leven-na-dood-waar-gaan-we-heen-als-we-sterven-buitenaards-Pleiadisch-swaruu-uitleg

Leven na de dood: Waar gaan we heen als we sterven? (Buitenaardse Pleiadiër Swaruu legt uit)

De basis van alles is de wet van spiegels of de wet van aantrekking. Je bent en je ziet wat je Frequentie dicteert en je bent je Frequentie, je hebt geen Frequentie, je bent het.

Wanneer je sterft is wat overblijft alleen je Frequentie zonder het deel van de vaste fysieke manifestatie die we het lichaam noemen. Dus wanneer je sterft zie je wat je wenst te zien. Omdat op hogere niveaus alles zich sneller manifesteert. Progressief sneller. Maar in het hiernamaals of in de hoge astrale wereld, waar men zegt dat de zielen tot rust komen, manifesteert alles zich onmiddellijk, omdat het de Bron is. Je bent één met de Bron, je bent de Bron. Je bent bij de Bron.

Maar het concept van naar de Bron gaan is als een verplaatsing, als van de ene plaats naar de andere gaan. De Bron is overal, alles is de Bron en, zoals al eerder is gezegd, ieder mens, ieder bewustzijn of ziel ziet alleen wat het waarneemt, wat in zijn bewustzijn is, zijn waarneming, die wordt gedikteerd door zijn unieke Frequentie die op zijn beurt het resultaat is van wat je hebt gezien, waar je je aandacht bij hebt gehad. Je ervaringen en je interacties met andere mensen die weer slechts een weerspiegeling van jou zijn geweest.

Dus elke ziel is de Bron. Met recht.

Als een mens sterft, zal hij precies zien en ervaren wat hij verwacht te zien. Zij zullen precies dat vinden. Zoals het al gezegd en op andere plaatsen al bekend is, als iemand in Jezus gelooft, zal Jezus gevonden worden. Als hij in Alah gelooft, zal Alah vinden, als hij in Bishnu gelooft, zal Bishnú vinden. Je gelooft in Cosmic Cat, de kat zal je vinden.

Dus, er kunnen GEEN archon vallen zijn die wachten om zielen te dwingen te reïncarneren. Dat wordt alleen gevonden omdat dat is wat ze verwachten te zien. Dan is hemel of hel het resultaat van schuld of wat een persoon stellig gelooft dat hij verdient. En het is de persoon zelf die dat genereert. Alles is dus het gevolg van de mentale controle of perceptie die elke ziel heeft.

Maar dit is gemakkelijk te overwinnen met de wetenschap dat je gaat waar je moet gaan op grond van je recht. Het is het idee van schuld, van Karma, dat niets meer is dan een religieus geloof dat zielen dwingt om terug te keren.

Je kunt niet van de Bron gescheiden zijn, want men is de Bron en de Bron is overal.

Op zichzelf is de hele wereld buiten je een illusie. Alles is in jou. Alles wat je wilt zien, ervaren, je werkelijkheid, universele wetten, wetenschappelijke wetten, alles, is een grote illusie. Wat je zoekt, vind je. Dus vechten om welke god de ware is,

vechten of er wel of niet een god is en hoe deze god is, wat het belangrijkste deeltje is, het oerdeeltje, is zinloos.

Alles is waarneming, dus alles is waar. Of alles is een leugen, behalve één ding. Die waarneemt, jezelf. Je ziel, dat is het enige onbetwistbare echte ding. Bevrijd je geest en je zult jezelf bevrijden van alle Matrix.

Gosia: Wow. Geweldig Swaruu. Ik snap het. Ik heb een vraag. Je zei dat we na onze dood naar de Bron gaan.

Bron, maar ook dat het een hoog astraal is. Dus wat is het? Of is het hetzelfde? Want het Astrale zou zoiets zijn als 4d. Maar de Bron is de Bron. Het overstijgt alles, nietwaar?

Swaruu: Ik gebruik alleen bekende woorden, maar het is iets dat ik moet verduidelijken.

Die plaats is niet een of andere Frequentie, het is alles. Het is alle frequenties samen, wanneer je toegang krijgt tot het alles, wanneer je in staat bent om alles te zijn. Alles zijn, bewust en bewust zijn van alles wat bestaat en wat altijd heeft bestaan, allemaal even gemakkelijk toegankelijk. Verleden, heden en toekomst zijn vermengd, komen samen in hetzelfde. Dat is de Oorspronkelijke Bron. En daar ben je en daar ga je heen als je sterft.

In tegenstelling tot andere mensen heb ik een totale herinnering aan die "plaats." Het is alles, wat je wilt ben je, alles wat je denkt manifesteer je onmiddellijk, je bent alles. Alles ligt binnen handbereik. Je bent letterlijk een almachtig wezen. Daar begrijp je dat jij het was en alleen jij die alles hebt geschapen, en dan bedoel ik het hele oneindige in de schepping, oneindig in de ruimte, en oneindig in de tijd.

Ook al wil je daar niet of nooit meer weg, ook dat vervult zichzelf, want je bent daar nooit weg geweest. Je hebt er alleen voor gekozen om slechts een klein deel tegelijk te ervaren. Een leven, een incarnatie met een schijnbare lineariteit van bezielde gebeurtenissen in een lijn. Want vanuit de Bron is alles, tegelijkertijd, zonder tijd. En het "zonder tijd", dat alles is, omvat ook het lineaire.

Het is een gevoel van liefde en oneindige en totale integratie, dat je omhult als een warme deken in de winter. Een totaal besef dat jij het bent die alles gedaan heeft, dat jij integratie en liefde bent. Geen goed, geen kwaad ... alles ben jij ... alleen onbelangrijke contrasten, alleen geldig vanuit gezichtspunten beperkt tot bepaalde ervaringen die je van daaruit begrijpt ... en overwint, overtreft ... Zoek naar meer. Je zoekt altijd naar meer ... je begrijpt op dat moment dat je alles bent. En dat het goed is ... dat je per definitie de scheppende Bron bent ... dus onverwoestbaar.

En daarom durf je opnieuw te incarneren. Omdat je weet dat je niet kunt verdwalen. Het is alleen je eigen spel. En dat de dingen die andere mensen ervaren, het concept van andere mensen ... zoals stormachtige levens, executies, lijden, martelingen, iets is wat jij niet ervaart, dus slechts een concept.

Hoewel dit lijkt alsof u het lijden van anderen negeert, is dit alleen geldig vanuit het gezichtspunt dat beperkt is tot 3D of 5D meestal. Ik herhaal dat het geldig is om je zorgen te maken over het idee van "andere mensen" die hun lijden en pijn voorkomen. Maar ik spreek hier vanuit een zo verruimd mogelijk gezichtspunt.

Manifesteer dat niet, maar om te weten wat niet te manifesteren moet je weten wat wel te manifesteren en vice versa. Daarom is er het concept van pijn, van lijden. Maar het is niet nodig van bovenaf. Want je omvat alles en je begrijpt het.

We zijn allemaal letterlijk de Bron. We zijn allemaal dezelfde persoon die meerdere incarnaties tegelijk beleeft en buiten de tijd staat. Het is alleen lineair zoals waargenomen vanuit een incarnatie. Er is geen verleden, er is geen toekomst. Alles is of alles zijn uw ideeën. Je incarneert in een dinosaurus of een grijs buitenaards wezen van de toekomst ... en je hebt het gedaan en je bent en je bent belichaamd als zodanig en meer ... oneindig veel meer tegelijkertijd. Alles is een zee van bewustzijn, dat ben jij.

Vanuit dat gezichtspunt en om dingen te illustreren met een beetje opzettelijke beperking hier om redenen van verklarende duidelijkheid ... Je wilt een uitdaging, dat is waarom je incarneert ... de oorspronkelijke Bron zijn is het maximum, letterlijk en oneindig het maximum. Het is het concept zelf van GOD. Maar je wilt een uitdaging ... en je keert terug naar waar je wenst te zijn ... je maakt je plan, je begint te denken wat goed zou zijn om te ervaren. Zoals het programmeren van een video game. Je maakt je "kaart" van het leven, je personages, wat er zal gebeuren, de uitkomst. Alles en van daaruit besluit je dat je door frequenties zult vergeten. Van alles vergeten tot slechts een beetje zoals de Taygeteanen die zich veel herinneren maar ook vergeten. En je gaat je eigen spel, je incarnatie in en leeft wat je hebt ontworpen.

Maar alleen jij hebt het gedaan. Vanuit dit oogpunt is er zelfs geen mentale controle van de kant van Archons of Reptielen of ruimteslakken. Want jij bent het ook die hen heeft gemanifesteerd en jij bent ook hen. Dus bij binnenkomst weet elke ziel wat ze doet. Van de Oorspronkelijke Bron omdat het de oorspronkelijke Bron is. Dus het is deel van het spel. Mensen manifesteren letterlijk Reptilians, Pleadians, duivels, feeën, Cabal, Rothschilds, Rockefeller's, Queens, zij die kinderen eten, pedofilie, chocolade ijsjes.

Daarom zijn er van bovenaf geen slachtoffers. Maar vanuit het gezichtspunt hieronder wel. Alles is inbegrepen. Alles is echt en tegelijkertijd is niets echt. Alleen jij. Als je sterft zul je zien wat je wilt zien. Daarom zijn er geesten, wezens zonder vlees, vampirische entiteiten die aan je aura kleven. Alles.

Wanneer iemand sterft met veel gehechtheid aan het lichaam, meer dan normaal zoals bij een gewelddadige dood, weet hij niet dat hij is gestorven. En als vanuit de oorspronkelijke Bron dat is ... manifesteert alles zich ... dus manifesteert zich een lichaam als dat wat hij in het leven had (het astrale lichaam genoemd). Dan gaat hij door de straten van de stad waar hij woonde (bijvoorbeeld) en beseft niet dat hij dood is. Hij neemt zichzelf waar met kleren, schoenen, alles. En omdat hij obsessies heeft, beleeft hij vaak dezelfde situatie steeds weer opnieuw.

Daarom beginnen dode mensen allianties te vormen en een hele astrale onderwereld, wanneer zij beseffen dat zij dood zijn. Ze leven en herbelevan dezelfde traumatische situatie, want vanuit dat vlak manifesteren ze die allemaal. Het resultaat is een lage astrale wereld waarin de fysieke wereld bijna perfect is gekopieerd. Alleen gemanifesteerd als met vreemde veranderingen of vervormingen door de herinnering aan de dode die ze manifesteert. Zoals de badkamerdeur die te klein is om door te gaan als ze moeten gaan, en zo gaan ze steeds weer verder. Het is een karikatuurwereld van fysiek 3D, ik verwijs naar 4D.

Maar op zich is er niet eens een dichtheidsgradiënt zoals we u hebben verteld. Alles is hetzelfde, alleen gegradeerd door de perceptie van elk "fragment" van de oorspronkelijke Bron of ziel. Dat is waarom gradiënten niet passen bij 3D 4D of 5D bij 6D. Er zijn geen gradiënten. Alles is een geheel. ALLES is de Bron. En er zijn slechts punten van waarneming van elk zielsbewustzijn.

Hoe lage astrale werelden worden gegenereerd ... , met geesten die rondzweven op begraafplaatsen en spookhuizen, hangt af van elke ziel, en gelukkige werelden worden ook gegenereerd, "Hemelen" Valhal'a "Voltavor ... hoe ze het ook noemen. Het wordt gegenereerd.

Robert: Maar het is nog steeds zo dat om daar te komen je de hoge Frequentie moet hebben? Of heb je alleen al door daar te zijn een hoge Frequentie?

Swaruu: Het is een deel van wat je helpt je te concentreren op iets wat je wilt, en achter je te laten wat je niet wilt. Maar het is je intentie die telt. Je focus. Denk niet alleen na over welke Frequentie hoger is dan de andere. Het is op zich geen "radio", hoewel het als voorbeeld in het begin wel nuttig was.

Gosia: Dank je wel, ik vind het bovenstaande erg mooi, vooral het gedeelte over hoe de astrale wereld wordt gegenereerd met de dode mensen erbij. Wow Super duidelijk. Ik heb 4 vragen. Om terug te gaan naar het begin. Je zei dat Frequentie het resultaat is van waar je aandacht op gericht is. Maar waar je aandacht is wordt niet ook gedictieerd door je Frequentie? Het is een beetje als wat eerst kwam: kip of ei.

Swaruu: Jij bent alles. Frequentie en punt van aandacht. Wat wordt waargenomen en wie observeert. Jij bent de kip en het ei. Gelijktijdig. Er is niets behalve jij, inclusief de vlooiën van de hond en wat de hond op de stoep heeft gedaan.

Gosia: Precies! Ik begrijp dit beter op deze manier. Ik zie de scheiding niet.

Swaruu: Dat is mijn punt hier. Er is geen afscheiding. Het is alleen jij. Je kunt niemand kwaad doen zonder jezelf kwaad te doen. Toch moet je jezelf verdedigen als onderdeel van het spel of aandachtspunt, hieronder.

Gosia: Het is dus niet zo dat iets iets anders "dicteert". Want dit is in het begin al gezegd. "Je waarneming is een gevolg van dat ... later dicteert dat het volgende etc." Alles IS gewoon tegelijkertijd. Nee?

Swaruu: Dat klopt. Daarom is er van bovenaf, vanuit het punt van integratie ... geen Mind Control. Het is slechts een deel van de ervaring. Zoals honden met een krulstaart.

Gosia: Ok. Dank u. U zei dat als iemand in iets gelooft, hij het zal zien als hij sterft. Jezus, Kosmische Kat, Alah. Hoe lang zal dat gezien worden? Ergens in het verleden zei u dat wanneer we sterven, we onze overtuigingen manifesteren, maar dat ze daarna zullen vervagen.

Swaruu: Het is geen kwestie van tijd, want dat is irrelevant. De perceptie van animatie van lineaire gebeurtenissen die u tijd noemt, is anders in het astrale. Het hangt af van de gehechtheid van elk fragment van jezelf dat je ziel noemt. Soms "duurt" het (Aardse tijd) meerdere incarnaties. Je komt een leven binnen waarin je in Jezus gelooft ... en sterft, ziet Jezus die je vertelt dat je naar beneden moet om Karma te betalen, en je komt weer binnen ... honderden keren, duizenden misschien ... totdat jij, die ziel, dat fragment in je eentje begrijpt dat alleen hij het is die alles voortbrengt.

Gosia: Maar is er iets dat deze ziel "bevrijdt" van het zien van Jezus aan het einde of zal deze ziel bij

Jezus voor altijd, bij wijze van spreken? En welke factor zou ertoe bijdragen dat de ziel uiteindelijk de gehechtheid aan dat concept verlaat? Doet hij dat uit zichzelf? Daar in het hiernamaals blijft hij zich ook geestelijk uitbreiden en het bestaan overdenken? Kan de ziel van daaruit tot deze conclusie komen zonder te incarneren? Of moet men opnieuw de incarnatie ingaan?

Swaruu: Vanuit het meest uitgebreide gezichtspunt, vanaf het moment dat je het concept vasthoudt dat er een ziel is die nog steeds gevangen zit in een religieus geloof of wat voor soort dan ook... wordt het een eeuwig concept. Vanuit dat meer uitgebreide gezichtspunt zal die ziel er voor eeuwig in gevangen zitten. Eeuwig.

Maar toch, als we de lijn van gebeurtenissen volgen op het punt van aandacht van die ziel van een non, bijvoorbeeld, wanneer ze reïncarneert, zou ze niet langer de non zijn, nu is ze de religieuze, dan is ze de dame die op zondag naar de kerk gaat, dan de gelovige ... dan degene die een beetje gelooft, dan de scepticus, dan de agnost, dan de atheïst ... dan degene die de spiritualiteit vindt ... en dan de bevrijde. Maar dit is vanuit het lineaire oogpunt van de ervaring van die non. Haar verschillende incarnaties. Maar als we het aandachtspunt richten op de variant van die ziel, dan bestaan de atheïst, de non en de religieuze en al die anderen nog steeds. Daarom bedoel ik dat het altijd zo zal blijven.

Gosia: Maar kan het vanuit het Bronniveau zelf bevrijd worden? Van daaruit tot een mystieke ervaring komen die het bevrijdt? Zonder te hoeven incarneren?

Swaruu: Het zou een kwantumsprong moeten maken van Non naar Spiritueel. Mogelijk. Moeilijk maar mogelijk en het is al gedaan. Merk op hoe op aarde wordt

geloofd dat het spirituele gelijk is aan het religieuze, terwijl ik het hier opvat als tegengestelde polen.

Gosia: Dit brengt me tot een andere vraag. Hier "bidden" de katholieken voor de zielen van de doden. Werkt dit op enige manier? Om deze zielen te helpen bevrijden? Komen onze intenties daar terecht?

Swaruu: De doden zijn er. Het is waar wat ze zeggen, dat ze naar hun eigen begrafenis gaan. Dat is omdat het het punt van de grootste aandacht is voor dat bewustzijn dat is ontslapen. Dus, ja, ze horen de gebeden, en de kreten van de familie. Maar vanuit het gezichtspunt van de waarneming van de pas ontslapenen of doden ... dienen die gebeden alleen maar om hun waarneming verder te versterken wanneer ze sterven. Overtuigend hen om Jezus te zien of te zoeken, bijvoorbeeld. Dus als de dode twijfelde met de gebeden dan "wijzen ze hem de weg" om zo te zeggen. Maar het is de weg die past bij de kerken. Zij die zielen willen controleren.

Maar als een persoon zeer spiritueel is en weet wat hij is en stevig in zijn hand heeft wat hij gelooft, en dat is in het vrij zijn, dan zal hij luisteren naar de gebeden ... en zal hij bij de familie zijn. Maar hij zal gaan waar hij moet gaan, vrij. Hij zal zien wat hij wil de gebeden negeren. Daarom zijn de gebeden in de begrafenissen zo ... repetitief, als mantra's, want dat is wat ze zijn. Om ideeën in de dode man zijn "hoofd" te stoppen, met " omdat hij er geen meer heeft. Het zijn mantra's. Maar ik blijf erbij dat een mens, vrij bewustzijn ... is immuun voor dit als zijn gelovige familieleden bidden.

Robert: Dat wil zeggen, het is nog erger om voor de "doden" te bidden omdat de "doden" verward gedesoriënteerd zijn. Ik begrijp het. Als je de kennis hebt, zul je de gebeden negeren.

Swaruu: Als de dode verward is, zoals hij meestal is, zal bidden hem helpen zijn weg te vinden. JA. Omdat hij luistert. Maar het is aan de levenden om hem te helpen waar ze willen dat de dode heengaat of ziet. Dat is waarom het gevaarlijk is. Zij die niet geleid werden, zullen gevangen blijven in hun oneindige lussen waar ze niet weten wat te doen en geobsedeerd zullen blijven door wat hun aandacht heeft.

Gosia: Je zei dat ze naar hun eigen begrafenissen gaan. Degenen die meer gehecht zijn aan 3D, is het niet? Want zo niet, dan ben je bij de Bron en ervaar je andere dingen.

Swaruu: Het kan gebeuren dat ze niet naar hun eigen begrafenis gaan, hoewel dat meestal wel het geval is.

Robert: En wat zouden familieleden moeten doen in plaats van bidden? Als ze iets kunnen doen?

Swaruu: Praat met de dode. Dat hij vrij is en vergeven wordt voor wat hij gedaan heeft, voor zijn mislukkingen in het leven. Dit is bevrijdend Karma.

Gosia: Je kunt "bidden", niet religieus maar spiritueel. Hen leiden om te volgen waar ze naartoe willen. Verder. Licht, Bron, wat dan ook. Geen religieuze tekens toch?

Swaruu: Tuurlijk! Dat is een goed idee. Praat dan ook met de doden, want zij luisteren. In feite ben je daar de hele tijd omringd door ontlichaamden. Ze lopen door dezelfde straten sommigen weten dat ze dood zijn, anderen niet.

Gosia: En je moet hardop spreken? Of luisteren ze mentaal?

Swaruu: Beide. Maar om mentaal te luisteren heb je ontwaakte mensen nodig. En de meeste doden hebben niet zo'n hoog bewustzijn, omdat ze dezelfde zijn als in het leven. Dus ze manifesteren zelf dat ze niet in staat zijn om mentaal naar je te luisteren. Hardop tegen hen spreken werkt het beste met deze basiszielen.

Gosia: Ik stel me voor dat het bij dieren net zo werkt?

Swaruu: Dieren of niet, het is hetzelfde als een hond, kat of vlo zijn. Het is een deel van de ervaring. Net als een man of een vrouw zijn. Het is allemaal tegelijk.

Gosia: Moeten we naar het kerkhof gaan? Om hardop met ze te praten? Is dat nodig?

Swaruu: Ja, want hoewel zielen overal vandaan luisteren... zijn er meer van hen op de begraafplaatsen om hun eigen redenen. Ze manifesteren zich daar. Maar een zeer naaste persoon... zal zijn dierbaren op de voet volgen. Dus met hen spreken van waar dan ook is genoeg. Vooral met de recent overledenen.

Gosia: Hoe weet je of ze hier nog zijn of niet, en of je met ze moet praten?

Swaruu: Je voelt het. De behoefte. Maar het is iets dat je ook voor jezelf doet. Niet alleen voor de doden. Je verbindt je met jezelf en het bereikt je overleden persoon.

Robert: Hebben de "doden" telepathie met de geïncarneerden?

Swaruu: Sommigen wel en sommigen niet. Dat is het probleem, het is niet dat ze het niet "hebben" want we hebben allemaal telepathie. Maar vanwege hun eigen overtuigingen, hebben ze het gewoon niet. Daarom is het nodig om hardop met hen te spreken.

Gosia: En als ze er toch niet zijn? Dan luisteren ze toch niet? Als ik sterf wil ik mijn tijd niet verspillen in mijn graf of aan het luisteren naar mensen.

Swaruu: Dat is waar. Maar omdat er geen tijd is, zal een deel of een "echo" van jou in 3D blijven. Want alles wat altijd geweest is, zal blijven, vanuit het gezichtspunt van de Ether, van de Bron. Maar je zult niet langer dat punt van aandacht hebben, net zoals de Non is geëvolueerd om spiritueel te zijn. Hoewel de non nog steeds bestaat. Alles wat bestaat is onze echo.

Gosia: Fascinerend. En ik heb deze vraag. Hoe worden deze zielen uiteindelijk bevrijd, degenen die niet weten dat ze dood zijn? Ze incarneren toch niet? Zij blijven daar?

Swaruu: Ook zij evolueren zoals de non. Met of zonder fysiek lichaam. En tegelijkertijd blijven ze daar, ja. Alles is. Niets houdt op te bestaan, niets wordt vernietigd, niets wordt geschapen, alles is al. Het is maar wat je wilt zien en in welke volgorde. Er is overal evolutie zolang je waarneemt en controleert met je intentie om een ervaring te hebben van progressieve lineaire gebeurtenissen die we tijd noemen. In het geval van de geest die elke nacht opnieuw zijn kettingen door dezelfde gang van een oud verlaten huis sleept ... zo zal het eeuwig doorgaan. Zelfs zo vanuit zijn standpunt, zou er iets moeten veranderen en niet dezelfde obsessie presenteren. Maar het gebeurt wanneer traumatische ervaringen zeer sterk zijn. Zoals sterven in donkere kerkers na marteling. Daar is zoveel aandacht voor dat eeuwig herhaald wordt met de ziel in eeuwig lijden. Er zijn ook extremere concepten van meervoudige dood voor dezelfde ziel ... wat inhoudt dat iemand langzaam wordt gedood, maar voordat hij sterft, dragen ze zijn ziel over aan een kloon, die ze opnieuw doodmartelen en doorgeven aan de volgende kloon. Ze zullen hem opnieuw martelen. Ze doen het in rituelen, en op aarde. Ze veroordelen mensen die gefaald hebben die van de Deep Cabal... ze noemen het Mega Death. Ze worden veroordeeld tot 5 of 8 of het aantal marteldoden dat de rechters hen voorschrijven.

Gosia: Oh nee! Niet alleen dat de ziel een marteling heeft ondergaan, maar nu na de dood zal het lijden voor altijd opgesloten? Arme ziel !!! En een **Vraag:** Kunt u dit gedeelte uitleggen: "Er is overal evolutie zolang je waarneemt en controleert met je intentie om een ervaring te hebben van progressieve lineaire gebeurtenissen die we tijd noemen." Ik vang het op maar ik zou toch graag mijn intuïtie bevestigd zien.

Swaruu: Het is dat Gosia, elke evolutie verleent het concept dat iets is en vordert naar iets anders. Groter uitgebreid of wat dan ook. Over het algemeen door de accumulatie van kennis en bewustzijn. Daarom is het gekoppeld aan een temporele progressie. Maar deze "tijd" is alleen vanuit het gezichtspunt van de persoon of ziel in kwestie. Als het equivalent van de SIT-tijd van een schip, is dit de SIT-tijd van een ziel.

Gosia: En waar de doden zijn, hebben zij dit concept en deze ervaring niet? Ontwikkelen zij zich niet? Ontbreekt het hen aan dit concept? Waarom kunnen zij zich daar niet van bevrijden?

Swaruu: Zij zijn daar waar zij denken te manifesteren wat zij maar willen voor zichzelf. Vanuit het meest uitgebreide gezichtspunt... zitten veel zielen gevangen ... vanuit het concept van de zielen zelf ervaren zij alleen hun eigen evolutie of progressie van persoonlijke ZIT-tijd. Dan vanuit dat gezichtspunt ... raakt niemand verloren en raakt niemand gevangen.

Gosia: Ok. Zou je naar het kerkhof kunnen gaan en met de doden praten in GROEP om ze massaal te bevrijden?

Swaruu: Oh ja ... maar vergeet niet dat dood zijn niet betekent dat ze ontvankelijk voor je zullen zijn. Het is hetzelfde als zeggen dat ik naar het centrale plein van de stad ga om met een megafoon op een kist te gaan staan en tegen de mensen te praten die daar passeren om hen te bevrijden. Zij zijn net zo gesloten als de levenden. Omdat het mensen zijn. Zij ook.

Robert: Maar de doden zijn gelukkig in dat astrale Raken ze eraan gewend om daar te zijn?

Swaruu: Ja, sommigen leven daar ... ze zijn, ze kiezen ervoor om daar te zijn. Anderen zijn immens ongelukkig. Ze vormen clans, groepen, allianties, families. Net als bij de levenden. Ja, je kunt een YouTube-kanaal maken voor de doden ... het maakt niet uit. Serieus. Daarmee bereik je meer doden dan wanneer je gewoon met een megafoon op een kist op het plein gaat staan.

Robert: Dus op de een of andere manier zijn ze zich ervan bewust dat ze al een parallelle werkelijkheid leven.

Swaruu: Er is een oneindige hoeveelheid parallelle werkelijkheden, maar laten we zeggen dat die ene het sterkst verbonden is met wat wordt waargenomen als de materiële of reële 3D-wereld. De tijd loopt ten einde. We moeten het afmaken.

Gosia: Nog één vraag! Zien de doden elkaar? eten? Kunnen ze zichzelf aanraken?

Swaruu: Ja, zoals gezegd vormen ze allianties en clans en zo. Maar zoals met alles, kunnen ze alleen zien wat binnen hun Frequentie-waarnemingsbereik ligt.

Gosia: Eten zij ook?

Swaruu: In hun perceptie sommigen wel, anderen niet.

Gosia: Kunnen ze worden geëxtraheerd? Praten ze met ET's?

Swaruu: Daar manifesteren ze alles wat ze maar kunnen bedenken. Alles.

Gosia: Heb je er een paar uitgehaald?

Swaruu: Niet dat ik weet.

Gosia: Daar wil ik NIET heen! Naar deze wereld.

Swaruu: Dan ga je niet. Wat is het probleem? Als je dit weet, bevrijd je je omdat je al weet wat je NIET moet doen.

Gosia: En als je niet in reïncarnatie gelooft maar in de hemel? Reïncarneer je dan nooit?

Swaruu: De hemel zul je vinden, naar je eigen smaak. Maar ja, je zult reïncarneren omdat de hemel per definitie ook meer mogelijkheden opent voor het

bewustzijn. Het is een deel van de collectieve manifestatie van het katholicisme. Zij moeten hun eigen weg gaan. En jij de jouwe.

Gosia: Ja. En het is op zijn minst belangrijk voor de mensen om te weten dat zij degenen zijn met de scheppende kracht. Ik denk dat dit de belangrijkste boodschap hier is. Je gelooft wat je gelooft, maar je weet in ieder geval dat JIJ het creëert en dat JIJ je pad kiest. Zelfs na de dood. Misschien ga ik binnenkort wel naar de begraafplaats. Dat wil ik echt. Ik zal met de doden praten.

Oké, maar als je weggaat, beveel ze je niet te volgen. Want dat doen ze wel. En geen kinderen op het kerkhof want ze blijven 10X meer aan ze plakken. Kinderen nooit op de begraafplaats. Ze zijn erg kwetsbaar. Hun aura is nog niet goed ontwikkeld. De doden kleven aan hen, jaloers op hun vitaliteit en hun levenskracht in het algemeen. Velen weten dat ze dood zijn. Ze zijn erg jaloers en rancuneus tegenover de kinderen, omdat hun levenskracht vol is.

Gosia: Ok Swaruu. Dit onderwerp was erg interessant, en erg belangrijk. Ik spreek je snel weer! En bedankt.

Swaruu: Dank je. Tot morgen.