

20201010-Taygeta-NL-Hoe-beheer-ik-mijn-realiteit

Hoe ik mijn realiteit beheers - Yázhí Swaruu - Buitenaardse Communicatie (Taygeta, Pleiaden)

EERSTE CHAT:

Gosia: Een vraag van een volgeling: Als vaccins de methode zijn om zielen massaal te verlaten... Alleen zij die slapen zullen het nemen. De precieze vraag is: als het een massaal vertrek uit deze Matrix is voor wakkere mensen, waarom dan het vaccin, aangezien het alleen degenen zijn die slapen die het zouden nemen?

Yazhi: Dit is iets waar ik op wilde reageren. Dat mensen geloven dat ik dit allemaal begin te schrijven zoals mensen dat doen, dat ik ga zitten om te schrijven en na te denken en te corrigeren en dat ik het na herziening aan jullie doorgeef. En zo is het niet. Dit is ruwe informatie. Dat is op zich al gevaarlijk, want er kunnen schijnbare tegenstrijdigheden uitkomen, alleen maar omdat ik de dingen niet genoeg heb uitgelegd. Heel vaak is het ruwe informatie zonder censuur of herziening of iets dergelijks. Ok, dus de vaccins: iedereen zal gedwongen worden het vaccin te nemen, maar de slapers zullen het eerst nemen, omdat ze er zelfs om vragen. De ontwaakten... slechts enkelen zullen het nemen, het hangt van hen af. Anderen zullen zich tot het laatste moment verzetten of nooit ondanks de straffen tegen hen. Maar niet alle gevaccineerden of pas gevaccineerden zullen meteen sterven. De Cabal zijn niet zo dom. Er zullen ernstige bijwerkingen zijn, en daarvoor hebben ze al een argument klaarliggen dat als ze sterven of echt ziek worden van het vaccin, het de schuld is van het virus. En dat rechtvaardigt meer vaccinaties. En ze hebben ook juridische maatregelen genomen zodat de farmaceutische bedrijven niet kunnen worden aangeklaagd.^[SEP] Over massale zielsverhuizingen gesproken, dit is dus niet zwart-wit. Maar globaal gezien zullen enkele honderdduizenden zielen om die reden vertrekken. Dat is wat kan worden opgevat als de uittredingsovereenkomst. Maar het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om te bepalen wie dat precies zullen zijn, omdat het door een aantal factoren komt. Het is echter veilig te zeggen dat de meeste slapende zielen naar buiten zullen komen, omdat zij de eersten zullen zijn die het vaccin zonder enig verzet zullen innemen.

Gosia: Ik dacht dat de massale uittredingen alleen voor de ontwaakten waren. Maar ok, ik begrijp dat het niet zo zwart-wit is. Maar de slapers die deze vaccins zullen nemen, zijn degenen die hier willen zijn. In 3D. Ze weten niet eens van andere werelden. Gaan zij de Aarde ook verlaten?

Yazhi: Nogmaals, wanneer zij sterven, verlaten zij de Matrix niet, zij gaan alleen naar de voorkamer van incarnaties. Met andere woorden, zij zijn niet buiten de Matrix omdat hun eigen gedachten de Matrix zijn.

Er zijn echter een aantal ontwaakten die ook zullen sterven... en het zal van hen en hun niveau van bewustzijn afhangen of zij reïncarneren of terugkeren naar huis of elders.

Gosia: En na in deze voorkamer te zijn geweest... waar zullen zij heengaan? Zullen ze terugkeren naar de Aarde? Als ze niet weten van andere werelden? Ik bedoel de slapende. Als het ergste gebeurt, zal de Aarde er niet meer zijn om naar terug te keren. Zullen ze incarneren in transhumanistische mensen?

Yazhi: Dat ligt buiten mijn bereik om te weten wat al die slapende doden zullen doen. Vele duizenden, honderdduizenden slapenden zullen de nieuwe situatie blijven accepteren. Die zullen naar de nieuwe steden gaan en zij zullen de nieuwe slaven zijn, het nieuwe Adamische ras.

TWEEDE CHAT:

Yazhi: Over wat ik kan doen, over wat ik gisteren beschreef. Want ik wil geen verkeerde interpretaties. Ik kan mijn vorm in alles veranderen, zelfs een adelaar worden, of een wezel. Ik kan de vorm van mijn lichaam veranderen, meer vingers kweken, of wat er maar in me opkomt. Ik kan door de lucht vliegen, of over water lopen, ja, dat kan... MAAR... en hier is de verduidelijking. Dat is in mijn wereld in MIJN perceptie van de werkelijkheid. Want dat komt uit MIJN geest.

Als ik een "wezel" wordt om dat voorbeeld te gebruiken... Als je naast me zou staan, zou je alleen zien dat ik er niet ben. Wat Anéeka beschrijft dat je je gewoon omdraait en niet weet waar ik heen ben gegaan. Of als ik "supergirl" stijl door de lucht vlieg. Ze kunnen me ook niet zien. Want dat is buiten hun dichtheid; de dichtheid van degenen die mij observeren.

Dus, het is niet zo dat ik die dingen kan doen als magische trucs of "shapeshifter" ben zoals sommige Reptilians zeggen dat ze zijn. Het is anders. Ik beheer mijn perceptie van de werkelijkheid in het astrale, maar vanuit het oogpunt van jou of de Taygeteënen ben ik er gewoon niet.

Of, wat ik kan doen, hoewel ik het zelf niet kan bevestigen, ik vermoed alleen... dat soms terwijl ik rondvlieg, of ik word een "wezel", zij mij alleen slapend zullen zien. Dus... ik kan het wel en ik kan het niet. Het hangt af van de lens waardoor je het ziet.

Maar voor mijn bewustzijn, is wat ik me inbeeld ook zo. En ik leef het. Maar het is iets dat kan worden geïnterpreteerd als astraal management of astraal reizen. Velen doen dat. Wat ze me zien doen, is dat ik verdwijn. Dat is logisch, dat zou gezien worden. Het schip doet het ook op dezelfde manier, zoals alle "UFO" schepen doen. Dat is al bekend. Maar ik zou bijvoorbeeld niet kunnen demonstreren dat ik een adelaar of een wezel word, zoals "Nahual". Want dat ligt buiten mijn bereik, omdat het behoort tot de perceptie van de werkelijkheid en het Frequentiebereik van andere mensen. Dat hangt van hen af, niet van mij.

Wat ik wel kan, en dat is in ieder geval vanaf de tijd van Swaruu 9, is met agressieve telepathie een perceptie opleggen aan een ander of een groep mensen. Dat is wat de Reptilians doen. Dat "gedaanteverwisselaars" gedoe heeft me nooit echt overtuigd. Ik weet zeker dat ze spelen met de geest van de mensen om hen heen. Ik weet hoe ze het doen. Maar het is niet dat ze iets veranderen. Hoewel er dieren zijn die dat doen, zoals octopussen.

Dus... voor mijn ervaring is dat mijn realiteit. Het gaat verder dan mimicry, want de octopus verandert wel volledig van vorm. Wat ik beschrijf is wat ik kan doen voor mijn perceptie. Hoe ik ervaar wat werkelijkheid is, verandert. Het astrale wordt hetzelfde als de wakende tijd, want het is hetzelfde, het is alleen de waarneming.

Met wat ik zojuist heb beschreven denk ik dat ik een beetje van die overdreven tint heb weggenomen, van hoe je dat zou kunnen zien of interpreteren. Maar voor mij, en in mijn ervaring, wat ik beleef, maakt het niet uit. Het is mijn realiteit. En door te verdwijnen voor de mensen, weet ik dat het genoeg is om hun perceptie van het mogelijke en het onmogelijke te doen wankelen. Wat ik doe als ik daar al ben, verdwenen, is al wat ik hierboven beschrijf. Maar ze kunnen me niet eens zien verdwijnen. Wat er altijd gebeurt in de perceptie van andere mensen is dat ik er ben, dat zij "afgeleid werden" en dat ik weg ben.

Dat is interessant omdat ik er niet eens opzettelijk in slaag om hen mij te zien verdwijnen. Ik denk dat dat afhangt van de andere persoon. Ze moeten op zijn minst knipperen. Ze zien me niet door een muur gaan. Integendeel, plotseling ben ik er niet meer, maar aan de andere kant. Dat wilde ik even uitleggen.

Iemand kan zeggen dat ik het me "ingebeeld" heb. Natuurlijk. Het is gewoon dat aangezien ik mijn "astraal reizen" al volledig beheers... wat ik me inbeeld mijn werkelijkheid wordt in mijn "droom" zoals velen zouden interpreteren. Maar dat is het probleem weer, niets is wetenschappelijk verifieerbaar. Nooit met dit soort dingen. Maar voor mij is dat mijn realiteit. Wat ik ervaar en wat mij definieert.

En het is niet zo dat ik tijd besteed om een wezel te zijn. Ik gebruik dat alleen als voorbeeld dat alles mogelijk is. Ik breng mijn tijd door zonder de waarneming van het lichaam, of met datzelfde lichaam maar op een ander niveau. En in die toestand kan ik niet alleen vooruitkijken, ik kan 360° kijken en, in alle richtingen, tegelijkertijd. Maar zolang ik in deze staat ben... zoals ik nu ben, in het "fysieke", kan ik alleen vooruitkijken zoals ieder ander.

Alleen dat ik er naar geloven in en uit kan gaan, ik leef daar meer dan "hier".

Gosia: Maar eerst gaan we JOU zien, dan verdwijn jij en in jouw plaats verschijnt de wezel?

Yazhi: Nee, Gosia, zolang ik een wezel ben, zou je me niet kunnen zien, want de wezel die ik ben, bestaat alleen op zeer hoge vlakken, in het astrale. Dat kun je niet, want hij hangt niet van mij af, maar van jou. Het is buiten uw wereld en zijn dichtheid. Maar voor mijn werkelijkheid is het net zo echt als wakker zijn zoals ik nu ben. Sjamanen en mystici hebben dit op Aarde gedaan. Of met substanties (raad ik niet aan).

Maar ik doe het met geest en wil. Alleen ik, met niets anders. Maar het heeft me doen inzien dat DAT de werkelijkheid IS, voor mij. Maar het is van andere dichtheden.

Robert: Dat zou zijn wat wij noemen... manipulatie van materie, met geest-bewustzijn?

Yazhi: Ja, maar jouw materie, die van anderen zou een oplegging zijn. Maar er is geen materie. De zogenaamde materie is slechts een idee, perceptie. Maar omdat het dat IS, kan ik alleen MIJN perceptie van materie beheersen. Niet de jouwe (behalve met agressieve telepathie).

Robert: Alleen jouw materie... Ongeacht de perceptie afspraken die andere bewustzijns hebben? Zonder dat een autoriteit jou iets dicteert.

Yazhi: Ja, want mijn overeenkomsten van het mogelijke en het niet mogelijke zijn anders dan die van andere mensen. Ze zouden me bijvoorbeeld niet in een kooi kunnen opsluiten. Want ik ga gewoon weg en dat is het. Ik hoor niet bij jouw realiteit... alleen met het deel dat we delen.

DERDE CHAT:

Robert: Als je de Aarde verlaat... "ontlichaamd - dood", verschijn je automatisch ergens in overeenstemming met je Frequentie, toch?

Yazhi: Je verdwaalt nooit, dat is onzin folklore. Je gaat naar het hiernamaals om uit te rusten en dan ga je ergens heen in overeenstemming met je Frequentie. En je Frequentie is wat je denkt en kunt waarnemen in overeenstemming met je niveau van bewustzijn.

Robert: Ja. Maar hoe vind ik bijvoorbeeld Taygeta? Tussen zoveel oneindig leven. Het zal een chaos zijn. Zal je Hogere Zelf tevoorschijn komen om je te leiden?

Gosia: Je zult denken TAYGETA. En daar zal je wens je brengen.

Robert: Zul je samensmelten met je hogere zelf?

Gosia: Je zult tevoorschijn komen. Jezelf. Jij bent je hogere zelf. Als ik me hierin vergis, verbeter me dan Yazhi.

Robert: Maar waar ga je dan heen?

Gosia: Je bent Geest, en in deze geest die je bent heb je alles binnen je bereik. De ideeën. Verlangens, etc. Het is gewoon een kwestie van focussen.

Yazhi: Ja, Gosia, correct. Maar Taygeta is niet de enige "leuke" plek om in te incarneren, verre van dat. Dus, er is niet veel om je zorgen over te maken om te verdwalen.

Robert: En hoe kom je in een lichaam?

Yazhi: Afgezien van dingen als "inlopen" en zo, wat gebeurt omdat je energetisch of Frequency wise in overeenstemming bent met dat specifieke lichaam, maar het is niet van jou vanaf het begin. Je gaat niet echt je lichaam binnen. Je genereert het, het is je manifestatie, het is een idee dat je van jezelf houdt zoals je bent of zoals je zou moeten zijn in die dichtheid waar het lichaam is. Maar er is geen lichaam. Zoals er geen lepel is. Je bent een idee dat je voor jezelf houdt.

Robert: Ik begrijp het, dank je.

Gosia: Je denkt, en je bent. Het lichaam. Er is geen "binnenkomen". Afgezien van ideeën als "inlopen".

Yazhi: Ja, maar zelfs dat "binnenlopen" is alleen geldig vanuit een 3D of 5D gezichtspunt. Want vanuit jouw gezichtspunt als ziel, heb je weer alleen maar die ervaring gegenereerd en is het een weerspiegeling van jouw ideeën.

Gosia: Ik begrijp het. Ik herinner me een keer... Ik was in de etherische wereld, lang geleden, het was niet de droom. En ik herinner me dat ik puur bewustzijn was, en ik dacht HAND.... en daar verscheen mijn hand. Alleen door te denken: HAND. Het verscheen aan mij. Ik was het idee, en ik was tegelijkertijd de hand. Het was ogenblikkelijk.

Yazhi: De droom of dromen zijn slechts de etherische wereld die besmet is door de overtuigingen van de 3D, de geest en het geprogrammeerde onbewuste van de persoon.

Gosia: Maar wat zou de etherische wereld zijn ZONDER ideeën van 3D en 5D? Geen ideeën van handen, stoelen, enz? Zouden er geen ideeën zijn? Of beter gezegd, zouden er ideeën zijn, maar niet zo concreet?

Yazhi: Het is waar je het ziet en waarneemt als de perceptuele werkelijkheid van je ziel. Waar alles wat je bent en voortbrengt vandaan komt, als je eigen spiegel. Wat velen de ware echte wereld noemen. Het wordt alleen in dromen tegengehouden door de beperkende overtuigingen van 3D.

Je vraagt, Gosia, of er geen ideeën zouden zijn. In de hogere etherische wereld is er geen verschil tussen idee en werkelijkheid. Je leeft je ideeën. Dat is leven. Denken is tegelijkertijd datgene leven wat gedacht wordt. Wat neerkomt op alles zijn naar geloven. Het leven en de kracht van goden.

Gosia: Ja, ik vraag het omdat het me altijd stoerde om hier "gedwongen" te zijn om "handen, stoelen enz" te zien. Alsof het de enige manier was waarop ze bestaan. Ik heb altijd geweten dat ik alleen maar spiegels zie. Dat ik in de etherische wereld op een andere manier met deze ideeën omga. Niet zo tastbaar. Niet zo gemanifesteerd. Dat ze er gewoon zijn. En je voelt ze anders aan.

Yazhi: Het is in je onbewuste geprogrammeerd hoe je die opeenhoping van potentiële energie, die je een stoel noemt, moet interpreteren.

Gosia: Precies. Maar zit die programmering in mijn lichaam? Of waar? Is het geprogrammeerd vanuit etherische vlakken?

Yazhi: Van bovenaf in hoge etherische werelden, heb je geen onbewustzijn, je bent gewoon en zo ben je, dan kun je stoel interpreteren zoals je wilt, of stoppen met stoel interpreteren.

Gosia: Dus, deze interpretatie van stoelen... deze programmering in het onbewuste, het is alleen in 5D vlakken en daaronder, ja? Hierboven kan ik een stoel interpreteren als een boom?

Yazhi: Dit is waarom velen mij niet begrijpen. Omdat ik de dingen niet vanuit slechts één gezichtspunt zie. Ik kan "stoel" veranderen als ik dat wil, als dat nodig is, in mijn proces om anderen

en hun eendimensionale lineaire gedachten te proberen begrijpen. Ik kan boom met stoel versmelten. Je hebt geen grenzen.

Gosia: Dat is wat ik mis. Ik heb het gevoel dat ik het eerder heb beleefd. Dat is waarom deze interpretatie hier zo lineair en geprogrammeerd me soms stoort.

Yazhi: Dat is waarom... Ik zie geen verschillende tijdlijnen. Ik word verkeerd begrepen. Het is gewoon dat mijn geest er vele ziet, ik weet niet hoeveel, ik kan niet weten hoeveel, maar ik weet dat er vele, vele zijn. Dat is MIJN tijdlijn, wat ik zie. Maar tegelijkertijd kan ik de sublijnen zien, bij gebrek aan betere woorden, ze isoleren in mijn perceptie zoals je alleen de tak van de boom kunt zien en niet de hele boom waartoe hij behoort. Ik zie hoe alle takken in elkaar grijpen en met elkaar in verbinding staan. Zo ontstaat één ding, de boom, of mijn waarneembare tijdlijn vanuit mijn gezichtspunt. Die lijn bestaat uit of is opgebouwd uit misschien wel duizenden geïsoleerde lijnen van waarneming die wat 3D omvatten. Maar niet alleen 3D.

Dus, ik spring niet over lijnen één voor één kijkend. Ik zie het geheel en vanuit die positie richt ik mijn aandacht op de lijnen die mij het meest opvallen. Of ik kan ook naar believen één voor één verspringen. Want wat ik me voorstel is... voor mij. Alles wat ik me voorstel wordt vervuld. Maar voor mij.

En ik probeer met woorden te komen om te zeggen wat ik zie en versta als "je" menselijkheid. Om ergens dienstbaar in te zijn. Vanuit die positie van menselijkheid in nood. Ik doe wat ik kan. Met wat ik heb. Ik ben de wezel... Maar het is alleen ik die de wezel kan zien...

Maar de lijnen die je ziet... zouden die alleen van jou zijn? Of zie je een gemiddelde van de onze?

Yazhi: Het is gewoon dat ze niet alleen van mij zijn, maar ik word "jou" omdat je op zich vanuit een dichtheid daarboven de som bent van andere bewustzijnen. Jouw lijnen zijn ook de mijne, die van de slapende zombies ook. Dat is waarom ik ze zie. Omdat ik de tijd kan versnellen, inkrimpen... vooruit of achteruit kan zien. Zien hoe ze elkaar kruisen, hoe ze elkaar beïnvloeden. Ik zie en keer terug. Zonder schepen. Alleen met geest.